

Hoi jongens en meisjes,

Terwijl ik deze jeugdkrant aan het maken ben, is het al weer de laatste dag van de voorjaarsvakantie. Hebben jullie ook zo genoten van het mooie weer en zijn jullie ook veel buiten geweest?

Februari had dit jaar veel koude maar ook warme dagen met vele verschillende weertypes.

Wat hebben we allereerst genoten van de sneeuw, lekker spelen in de sneeuw en bijvoorbeeld heerlijk met de slee van de dijk af.



Daarna heerlijk schaatsen op de ijsbaan, de uiterwaarden of op andere plekken.. Wat was het een mooie witte wereld met sneeuwpret en ijspret voor jong en oud.

En nu heb ik af en toe het gevoel dat het voorjaar is, terwijl het nog steeds februari is.

De vogels zijn in de vroege ochtend al flink aan het fluiten en er komen al voorjaarsbloemen uit de grond.

Vanaf 1 maart ook weer lekker naar school.

PALMPASENOPTOCHT:

Jammergenoeg kan de palmpasenoftocht dit jaar niet doorgaan, i.v.m de corona regels. Wij hopen volgend jaar weer een rondje te mogen lopen met de ezel en muziek.

40 DAGENTIJD:

In de veertigdagentijd horen we hoe Jezus op weg gaat naar Pasen.

Het is een weg door de woestijn en over een hoge berg.

Een weg naar de tempel en ook naar een grasland waar eten genoeg is voor vijfduizend mensen.

Het is een weg door het donker en ook een weg waarop Jezus als koning wordt toegejuigt.

Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven.

Zondag 7 mrt 2021 – Johannes 2:13-22(25)

Heilig huis. Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader.



Zondag 14 mrt 2021 – Johannes 6:(1) 4-15

In het gras. Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.



Zondag 21 mrt 2021 – Johannes 12:20-33

Onder de grond. Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan



Palmzondag, 28 mrt 2021 – Marcus 11:1-11

Op weg. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.



Groetjes van de Kindernevendienst,

Bernedine, Martha, Wendy en Jolanda

Woordzoeker

Zoek de woorden en streep ze door!

S I N S E C T E N K K B M T
R N E I E O R G I N E O R G
E V O G E L S K O L Q B L G
D M O T M N K P T S E A R Q
N E V O E E P E E H M E M J
I I T P R E B J I M C W G L
L T L D N J T L E E A U K T
V U R M E S A T O N R I L L
T I U A E T J A D E K E L J
L Y U N A E N E R K M I N Q
T B T D S M L E E U R E J D
Z X A Z V E X R L P P P N W
D R N L N T S Z A G R S R B

lente voorjaar kikkerdril bloemen vogels maart april mei	vlinders groeien kikkers lammetjes rups wandelen insecten geel	tulpen nestjes eieren knoppen lucht natuur groen
---	---	--